

Juli 2015

Leuke en originele routes in Bretagne

Te paard, op het stand up paddle board of in een Volkswagenbusje.. Vergeet de fiets en ontdek deze nieuwe manieren om Bretagne te verkennen!



© Simon Bourcier

In het zadel bij La Haie Dû

In het hart van de Finistère biedt de manège La Haie Dû talrijke tochten te paard aan door gevarieerde landschappen en voor ieder niveau. Tijdens de tochten van 1 tot 8 dagen doorkruis je de Monts d'Arrée, trek je langs het Kanaal van Nantes naar Brest of verken je de Roze Granietkust. De tochten worden begeleid door een gids en zijn inclusief maaltijden en overnachting.

Meer informatie: www.ferme-equestre-lahaiedu.com



© Emmanuel Berthier

Reis in alle vrijheid met een Volkswagenbusje

Vergeet de caravan of camper, en ga voor een Volkswagenbusje uit de jaren '60! Leuk én praktisch! Met maximaal 4 personen ga je met dit busje in alle vrijheid op avontuur. Ondanks de vintage uitstraling is de inrichting comfortabel en modern.

Meer informatie: www.vintage-camper.com/home



© Simon Bourcier

Volledige rust op het SUP-board

Over het Kanaal van Nantes naar Brest begeleidt Sarah Hébert, voormalig windsurfkampioene, ontspannen tochtjes op het stand up paddle-board. Afgesloten van de rest van de wereld geniet je in alle rust van de groene landschappen met fleurige sluiswachtershuizen.

Meer informatie: windsurf-transatlantic.com



© Océane

Te voet naar Crozon.. mét een ezel !

De vereniging Océâne organiseert meerdaagse tochten met paarden en ezels om het schiereiland Crozon, in het westen van Bretagne, buiten de gebaande paden te ontdekken. De wandeling met een ezel is niet alleen leuk en bijzonder, maar maakt ook het vervoer van bagage en tochten met jonge kinderen mogelijk.

Meer informatie: www.oceane-crozon.net